

Vraag het aan Morya



Neem de tijd om te kijken naar wat er gebeurt

“Het kan zijn dat je in je persoonlijke leven dwingende redenen denkt te hebben om dingen te doen, te forceren, maar eigenlijk moet je dat nooit doen. Wat er ook gebeurt, probeer in eerste instantie iets rustiger te worden en te kijken naar wat er gebeurt. Van daaruit kan het zijn dat een nieuw verlangen ontstaat.

Want als je in een soort dwang komt van: ‘dit moet’, dan kan het wel eens zijn dat je holderdebolder in zaken komt die inderdaad anders zouden moeten worden, maar dat je denkt in een flits: ‘zo moet het zijn.’ Maar als je de tijd neemt om een en ander op een rij te zetten, dan kan het heel anders blijken te zijn.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 9: Gelukkig durven zijn”
(uit hoofdstuk 7: ‘Zelf beslissen over je keuzes’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 506

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


